

לכבוד  
מר משה קצב  
נשיא המדינה  
ירושלים

כבוד הנשיא,

הנדון: היום הבינלאומי נגד הומופוביה החל ב-17 במאי 2006

אנחנו, הורים לילדים הומוסקסואלים, לסביות, בי וטרנס, מזמינים אתכם להרים את קולכם נגד ההומופוביה (שנאה לאנשים הנמשכים לבני מינם) הנפוצה בארצנו ביום המוקדש לנושא ב-17 במאי השנה. אנחנו מייצגים מאות אלפי הורים בארץ בארגוןנו תהל"ה: הורים לילדים - ביניהם מבוגרים בשנות השלושים והארבעים - מוכשרים, חרוצים, אינטלקטואלים, בעלי מקצועות חופשיים ואנשים מן השורה, וגם צעירים, תלמידי בתי ספר, חיילים, סטודנטים ואמנים, שאהבתם נתונה לבני מינם ולא לבני המין האחר.

ארגוננו, תהל"ה, חרת על דגלו את הצורך להבנה, לסובלנות וגם להערכה לילדינו שהם אהובים עלינו כפי שהם. למרות שהם תורמים תרומה עצומה לחברה בהיותם כ-10% מכלל האוכלוסייה בארצנו, הם מופלים בה לרעה באמצעי התקשורת, בבתי הספר, בצבא ועוד. עצם העובדה שהם סובלים מהומופוביה מביאה לסבל נפשי גדול עד כדי התאבדות אצל חלק מהאנשים הנפלאים האלה, ובמיוחד בין המתבגרים שעדיין במסגרת לימודי התיכון. מערכת החינוך לא תומכת בהם והמצב בארץ מתקרב לקו האדום: אלימות מילולית ואף פיזית מתועדת במחקרים.

אנחנו פונים אליך, נשיא המדינה, לציין את היום הבינלאומי נגד הומופוביה ביציאה לכלי התקשורת בהבעת תמיכה באזרחים ההומוסקסואליים, הלסביות וכו' ובהכרזה על היותם אנשים רצויים, שוויוניות, אזרחים למופת וילדים של כולנו. ההומופוביה הורסת את הילדים שלנו וגם אותנו כחברה. באווירה האלימה השוררת לדאבוננו בחברה בישראל, מן הראוי שאתה כנשיא המדינה תפעל במלוא סמכותך המוסרית למען אנשים אלה שאין עוול בכפם ושכל חברה מתוקנת כבר מזמן מכירה בזכותם המלאה לחיים נורמאליים, מלאים ופתוחים. תהל"ה מצפה שתעמוד על משמר עבור הילדים שלנו כדי למנוע מהם מועקות שנגרמות להם ללא צורך ובהתעלמות מערכם הגבוה כאנשים מוסריים ותורמים לחברה.

בכבוד רב,  
חנה ארנון יו"ר תהל"ה,  
ת.ד. 8362, ירושלים 91083  
טל: 02-5636513, פקס 02-5671203  
Email: chanarnon@yahoo.com